

Op 9 mei 2004 stond men in Alkmaar stil bij het 400 jarig bestaan van de vrije vestiging van de joodse gemeenschap in Alkmaar.

Hieronder volgt een korte foto-impresie van deze dag.





